

# Van Prinsjesdag naar Klikjesdag?

De derde dinsdag in september is een traditionele Hollandse dag. De Minister van Financiën presenteert dan de Miljoenennota. Niet zo maar uit de hoge hoed maar uit “het koffertje”...! De Rijksbegroting, in de volksmond de Miljoenennota, is in feite uitgegroeid tot een kaartspel tussen de ministeries, waarbij het om miljarden gaat. Historie..., dus natuurlijk de Gouden Koets, natuurlijk de hoeden in de zaal en natuurlijk ‘Geachte leden van de Staten Generaal ...’. De pers is aanwezig met vaak meer oog en aandacht voor het vertoon dan voor de feiten. En dan, dan beginnen de beschouwingen. Wie krijgt de grootste punten van de taart, wie heeft de beste kaarten in het spel en natuurlijk ook, wie krijgt de restjes en de klikjes. Vat ik het zo goed samen of doe ik dan een aantal partijen tekort?

Ik weet het nog goed, ik was een jonge fiscalist met een weelderige, maar toch al dunner wordende haardos, en zo eind augustus begon de spanning en de aanloop naar de Miljoenennota. Geen internet, geen e-mail, wel de krant, de vakliteratuur en de contacten in Den Haag. Daar moesten we het mee doen. Met geluk kregen we onder embargo een verschrikkelijk dik pak papier; de Miljoenennota. En als die er dan was, dan was het van dinsdag op woensdag een nachtje doorhalen en de fiscale paragrafen doorspitten op datgene wat voor de praktijk, de cliënten, van belang was. Immers, we hadden dan nog maar een paar maanden voor het nieuwe jaar begon en in die paar maanden konden we dan voorsorteren op wat er komen ging per 1 januari van het daarop volgende jaar. Ondertussen werd ook een rondreizend circus opgetuigd en hielden we in zalen, theaters en andere gelegenheden cliëntbijeenkomsten inzake “dat wat komen ging”. Druk bezocht. Immers, de enige communicatie was schriftelijk of vis-à-vis. Niks websites van het Ministerie, niks digitale nieuwsbrieven, niks binnen een uur alles beschikbaar. Prachtig! Prachtig? Ik weet het niet.

En nu, een tigtal jaren later, is er nog steeds toch wel een beetje de spanning in de aanloop naar Prinsjesdag, maar anders. Er is natuurlijk geen sprake meer sprake van gelobby in Den Haag om de info te krijgen. Nee hoor, er is altijd wel iemand te vinden die denkt ‘te moeten lekken’. Politieke nieuwsvinders zijn uiteraard ook doende informatie te krijgen en in de digitale wereld van nu blijft weinig, zo niet niets, verborgen voor de hedendaagse fiscalist. En de bijeenkomsten in de zalen? Niet meer doen, geen animo meer voor. Nee hoor, geef maar in een paar ‘bullets’ in de e-mail aan wat er gebeuren moet en het

is duidelijk. Ach, we hebben nog een paar maanden, tijd zat. Meer dan genoeg. Als je dan toch iets wilt organiseren? Gewoon een borrel om eens met elkaar bij te praten en de gasten en cliënten een platform te geven om het er eens met elkaar over te hebben, of over iets anders. En passend bij de dag noem je zo’n borrel dan de ‘Miljoenenborrel’, ook daarmee is dan weer een traditie geboren.

Is dat de spreekwoordelijke klad in het vak? Heb ik daardoor uiteindelijk mijn laatste haren verloren? Is alle charme nu weg? Tuurlijk niet!

Nee, in essentie is alles nog gewoon bij het oude maar dan in versie 2.0 of nog sneller. Prima toch! De uitdaging ligt er nu in te zorgen voor een ‘andere koffer’ met daarin aandachtspunten en gereedschappen voor de cliënt en ondernemer van nu. Niet voor een periode van drie maanden tot de eerste januari van het nieuwe jaar, maar veel verder kijkend en met meer oog voor andere zaken. Niet alleen fiscaliteit. En zeker geen fiscaliteit als reactie op de actie vanuit Den Haag, maar veel meer proactief en sturend. In feite zodanig dat de advisering van nu terugkomt in het

koffertje van 2016 of 2017. Niks klikjes en left-overs om te verdelen en voor de derde keer op te warmen. Nee, de fiscalist van nu maakt het menu en levert de ingrediënten voor het diner van modern en fiscaal optimaal ondernemerschap. En om een prachtige biefstuk te snijden moet het mes geslepen zijn.

Ook dit jaar is het weer allemaal goed verlopen. We hebben het inmiddels een aantal weken achter ons, de ‘Miljoenenborrel’ is geweest. We hebben het er met elkaar over gehad. De ingrediënten zijn bekend, de pannen kunnen van de plank, het koken en bakken kan beginnen.

Dekt u de tafel? Wij serveren u dan een bijzondere smakelijke maaltijd. En ach, het Ministerie van Financiën doet daarna dan wel de afwas. En de klikjes? Die geven we ook mee.

Van meester in de rechten naar meesterkok!

## Bon appetit!



**Marcel Kocks**

Partner/fiscaal-jurist bij  
KroeseWevers Emmen  
‘local expertise, global reach’

marcel.kocks@kroesewevers.nl  
06-10959460